



ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ:

Γιόρτασε τα 82 στις 17 Δεκεμβρίου

καθολική ελευθότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Φ.12 Δεκ 18

Η περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα είναι περίοδος επαγρύπνησης και προσευχής, ειρήνης στη ψυχή, την οικογένεια, τη γειτονιά...



καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος



2019

Χρόνια πριν, έγινε η ενανθρώπιση του Γιου του Θεού ο οποίος γεννήθηκε στην ανθρώπινη ιστορία από την Μαρία και ονομάστηκε Ιησούς Χριστός, ως αποκορύφωμα της υλοποίησης της υπόσχεσης του Θεού να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Η διδασκαλία του καταγράφηκε στα 4 Ευαγγέλια και αποτελεί την καλύτερη Φιλοσοφία ζωής, στην οποία κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει πρόσβαση. Κι αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να το συνειδητοποιήσουν όλοι!

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

καλή ομοσπονδία εννοούν όλοι;

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΔ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΙ Ο ΑΚΚΙΝΤΖΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ**

Ο πρόεδρος της ΚΔ εγκαινίασε το ανακαινισμένο κτίριο και τις νέες αίθουσες της Αρχιεπισκοπής Μαρωνιτών στην Ακρόπολη με την ονομασία Σπίτι του Αγίου Μάρωνα. Κατά πόσο θα γίνει και καλή χρήση του κτιρίου προς όφελος της Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου, είναι το επόμενο στοίχημα του Αρχιεπισκόπου με την κοινότητά του. Ο πρόεδρος της ΚΔ υποστήριξε την επιστροφή των Μαρωνιτικών χωριών στο πλαίσιο μιας λύσης, στον απόηχο της απόφασης των Τουρκοκυπριακών Αρχών για επιστροφή των Μαρωνιτών στα χωριά τους, η υλοποίηση της οποίας καθυστερεί.

Η νέα ιδέα του Προέδρου της ΚΔ για χαλαρή ομοσπονδία δεν έχει βοηθήσει να αυξηθούν οι ελπίδες για λύση στο κυπριακό, αφού οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν ούτε για επανέναρχη των διαπραγματεύσεων, είτε για τις εσωτερικές είτε για τις διεθνείς πτυχές. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ προκειμένου να αποφασίσει την έναρξη νέου κύκλου συνομιλιών προσπαθεί να διαγνώσει τις προθέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποστέλλοντας την Τζέιν Χολ Λουτ στην περιοχή για προκαταρκτικές διαβουλεύσεις. Παρόλο που η πλειοψηφία των Κυπρίων και των ηγετών του φέρονται να προτιμούν μια ομοσπονδία που απλά να είναι καλή και λειτουργική, και επιδιώκουν άμεσες συνομιλίες και λύση, αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους, κάτι που δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για πρόοδο σύντομα. Οι εκκλήσεις του ΓΓ μέσω της Λουτ για επαναβεβαίωση των συγκλίσεων και όρων αναφοράς, αλλά και για νέες ιδέες, δεν εκτιμάται εξίσου απ' όλες τις πλευρές. Πάντως η αποστολή της Λουτ θα συνεχιστεί και το 19, με στόχο τη διαμόρφωση των όρων αναφοράς και αξιολόγηση των νέων ιδεών...



Άγιος ο ιερέας του Τιτανικού;

Το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο του κόσμου, Τιτανικός, ναυπηγήθηκε στο Μπέλφαστ και βυθίστηκε κατά το παρθενικό του ταξίδι στις 15 Απρ. 1912. Σήμερα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το Μουσείο του Τιτανικού στο Μπέλφαστ και να θυμηθεί όλες τις λεπτομέρειες της του τραγικού του τέλους. Επίσης σήμερα υπάρχει η πιθανότητα αγιοποίησης ενός επιβάτη από τους 2200 άτομα που μετέφερε. Ανάμεσά τους 3 Καθολικοί ιερείς και 5 Προτεστάντες, όλοι από τους οποίους πνίγηκαν όταν το πλοίο βυθίστηκε. Στην Καθολική Εκκλησία έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για αγιοποίηση του ενός από τους ιερείς, του Άγγλου πατέρα Θωμά Ρουσέλ Μπίλς, 42 ετών, ο οποίος είχε πρόσφατα μεταστραφεί στον Καθολικισμό, και ταξίδευε στη Νέα Γιόρκη για το γάμο του αδερφού του. Όπως όλοι οι ιερείς στον Τιτανικό, πνίγηκε κατά το ναυάγιο... (> σ. 3)



Ιωάννης Λόρης
Κασάπης
Εκδότης

ofstbarnabas@
hotmail.co.uk

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ

η αληθινή ιστορία του Ιησού από τη Ναζαρέτ

η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου

Ο Παύλος από την Ταρσό ήταν ένας Εβραίος και Φαρισαίος, που έζησε την ίδια περίοδο με τον Ιησού Χριστό. Ήταν μορφωμένος και γνώστης της ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας. Όταν άκουσε για κάποιον Εβραίο ονόματι Ιησού που δίδασκε μια νέα αντίληψη της Εβραϊκής θρησκείας, όπως όλοι σχεδόν οι Φαρισαίοι και αρχιερείς δεν μπόρεσε να το ανεχτεί. Συντάχθηκε με εκείνους που καταπολέμησαν όλους όσους ήθελαν να πιστέψουν στη διδασκαλία του. Αφού έδρασε αρχικά στην Ιερουσαλήμ όπου βρισκόταν η έδρα της Ιουδαϊκής θρησκείας, στη συνέχεια του ανετέθη να μεταβεί στη Δαμασκό της Συρίας όπου υπήρχε ανάγκη για καταστολή του νέου κινήματος μέσα στους κόλπους της Εβραϊκής κοινότητας. Όμως, στο δρόμο προς τη Δαμασκό εμφανίστηκε σ' αυτόν μέσα σε εκτυφλωτικό φως ο Χριστός!... Μόνο εκείνος από την ομάδα άκουσε τον Χριστό να του συστήνεται και να του ζητά εξήγηση γιατί να τον καταδιώκει... Και στη συνέχεια να του λέει πως θα παραμείνει τυφλός μέχρι να φτάσει στη Δαμασκό, όπου ένα συγκεκριμένο άτομο που είχε πιστέψει στη διδασκαλία των Αποστόλων θα τον ευλογούσε και θα ξανάβρισκε το φως του... Κατά τις ίδιες εκείνες στιγμές του οράματος του Παύλου, κι ενώ ο Παύλος ήταν ακόμη γονατιστός με το κεφάλι στο έδαφος, ο Χριστός τού έδωσε εντολή τι θα έκανε στο εξής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού... Η αποστολή του θα ήταν να εξαπλώσει το ευαγγέλιο του κηρύττοντας σε όλα τα έθνη... Γι' αυτό κι ο Παύλος θα ονομαζόταν αργότερα Ο Απόστολος των Εθνών... Βλέπουμε δηλαδή πως ο Χριστός εκτός από τους αμόρφωτους κυρίως ψαράδες που είχε διαλέξει ως Αποστόλους του, φρόντισε να επιλέξει και έναν πολύ μορφωμένο όπως τον Παύλο... με αποστολή να είναι ο κύριος κήρυκας του Ευαγγελίου του... Οι άλλοι Απόστολοι που είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Χριστό, αποδέχτηκαν σύντομα τον Παύλο ως έναν ακόμη απ' αυτούς... Όμως, πώς ο Παύλος μπόρεσε να αποκτήσει γνώση όλης της διδασκαλίας του Χριστού χωρίς να έχει ζήσει μαζί του, είναι ένα μυστήριο που θα μπορούσαμε να λύσουμε διαβάζοντας τις επιστολές του μέσα στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες αποτελούν και τη δική του δυνατή μαρτυρία για την αλήθεια της Χριστιανικής διδασκαλίας... Ότι δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός που έγινε άνθρωπος την εποχή που έζησε και ο ίδιος. Στις επιστολές βλέπουμε την ευαισθησία του Παύλου για το ποιος τον όρισε απόστολο.

Οι περισσότερες από τις 14 επιστολές που φέρουν το όνομά του έχουν αποδειχτεί επιστημονικά αυθεντικές, ενώ οι υπόλοιπες έχουν γραφτεί από μαθητές του που χρησιμοποίησαν το όνομά του...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

Από τον Παύλο, που δεν έγινε απόστολος από ανθρώπους, ούτε με την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου αλλά από τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα, που ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο. Κι από όλους τους αδερφούς που είναι μαζί μου: Προς τις εκκλησίες της Γαλατίας Ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο, όπου κυριαρχεί το κακό. Ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν.

Απορώ με τη στάση σας. Τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από εκείνον που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού, και ακολουθείτε άλλο ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το ευαγγέλιο του Χριστού.

Αλλά ούτε εγώ ο ίδιος ούτε ακόμα κι ένας άγγελος από τον ουρανό μπορεί να σας κηρύξει σαν ευαγγέλιο κάτι διαφορετικό από το ευαγγέλιο που σας κήρυξα. Κι αν κάποιος το κάνει, να είναι αφορισμένος!

Τι νομίζετε, έχω μήπως στόχο την ανθρώπινη επιδοκιμασία ή την ανθρώπινη εύνοια; Όχι. Κριτήριο μου είναι η συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού! Άλλωστε, αν είχα στόχο μου την εύνοια των ανθρώπων, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού.

Πρέπει να ξέρετε αδελφοί μου πως το ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί κι εγώ ούτε το παρέλαβα ούτε το διδάχτηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός.

Ασφαλώς ακούσατε για τη διαγωγή μου όσο ανήκα στην ιουδαϊκή θρησκεία, πως καταδίωκα με πάθος την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στο ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. (συνέχεια στην επόμενη έκδοση)



έτσι είδε τον Χριστό η Αγία Φωστήνα, και τον ζωγράφισε όπως της ζήτησε ο ίδιος

Το ημερολόγιο της **Αγίας Φωστήνας**

η ευσπλαχνία του Θεού στην ψυχή μου

Η Αγία Φωστήνα έζησε τον 20 αιώνα στην Πολωνία. Ακολουθώντας τη φωνή της πίστης της έγινε μοναχή. Οραματίστηκε επανειλημμένα τον Χριστό, ο οποίος της ζήτησε να τον ζωγραφίσει όπως τον έβλεπε, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την εικόνα του και το μέγεθος της ευσπλαχνίας του... Τύχαινε που και μια άλλη μοναχή που ήταν μαζί της έβλεπε φως, όχι όμως και τον Ιησού... και μόνο άγιο φως δεν έχει βέβαια παρά μόνο συμβολικό νόημα... Ο Ιησούς ζήτησε επίσης από την Αγία Φωστήνα, να μιλήσει για να οριστεί από την εκκλησία η γιορτή για τη Θεία Ευσπλαχνία. Η εκκλησία υπάκουσε και το εφαρμόζει την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα...

21. Τέλος της δοκιμαστικής περιόδου [Απρίλιος 29, 1916] – Οι προϊστάμενές μου με έστειλαν στη σχολή στην πόλη Κράκοου. Μια ασύλληπτη αγαλλίαση επικράτησε στη ψυχή μου. Όταν όμως φθάσαμε στη σχολή, μια από τις μοναχές εκεί, η Αδελφή Χένρι, ξεψυχούσε... Μερικές μέρες αργότερα ήρθε το πνεύμα της σε μένα και μου ζήτησε να πάω στην Ηγουμένη και Διευθύντρια της σχολής και να της πω να ζητήσει από τον εξομολογητή της, Πατέρα Ρόσποντ, να προσφέρει μια λειτουργία για κείνη και τρεις προσευχές. Στην αρχή συμφώνησα, αλλά την επόμενη μέρα αποφάσισα πως δε θα πήγαινα στην Ηγουμένη, επειδή δεν ήμουν σίγουρη ότι αυτό είχε συμβεί στο όνειρό μου ή στην πραγματικότητα. Κι έτσι δεν πήγα. Την επόμενη νύχτα το ίδιο πράγμα επανηλήφθη πιο καθαρά. Τότε δεν είχα άλλη αμφιβολία. Παρά ταύτα το πρωί αποφάσισα να μην το πω της Ηγουμένης εκτός εαν μου εμφανιζόταν η μοναχή κατά τη διάρκεια της μέρας. Τότε έπεσα αμέσως πάνω της στο διάδρομο. Με επέκρινε που δεν είχα πάει αμέσως στην Ηγουμένη, και μια μεγάλη αμηχανία κατέλαβε τη ψυχή μου. Έτσι πήγα αμέσως στην Ηγουμένη και της διηγήθηκα τα πάντα που είχα συμβεί σε μένα. Η Ηγουμένη ανταποκρίθηκε λέγοντας πως θα φρόντιζε για την υπόθεση. Αμέσως επικράτησε ειρήνη στη ψυχή μου, και την τρίτη μέρα αυτή η μοναχή ήρθε σε μένα και μου είπε, «Είθε ο Θεός να σε ξεπληρώσει». (Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση)

Άγιος ο ιερέας του Τιτανικού;

Όλοι οι ιερείς παρέμειναν στο πλοίο ενώ βυθιζόταν και παρηγορούσαν τους επιβάτες που παρέμειναν στο πλοίο επειδή δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στις βάρκες. Όπως έγινε γνωστό μετά το ναυάγιο, στον πατέρα Θωμά δύο φορές είχε προσφρθεί θέση σε βάρκα για να εγκαταλείψει το πλοίο αλλά αρνήθηκε. Παρέμεινε βοηθώντας άλλους να σωθούν. Μια γυναίκα που διασώθηκε επειδή ο Θωμάς τη βοήθησε να ανέβει σε βάρκα, θυμάται πως τον άκουσε καθώς έφευγε να προσεύχεται μεγαλοφώνως (>σ4)



Τα χριστούγεννα είναι ανάμνηση της γέννησης του Χριστού και της υπόσχεσης του να ξανάρθει, όχι μια κοσμική γιορτή ...

ΑΠΟ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων ο Πάπας καλεί όλους να προετοιμαστούν με ταπεινότητα προσπαθώντας για ειρήνη στις ψυχές, στις οικογένειες και στον κόσμο μας. Να αρχίσουμε με το να μην μιλάμε υποτιμητικά και να βλάπτουμε άλλους, μιμούμενοι κατά κάποιο τρόπο τον Θεό, ο οποίος ταπεινώσε τον εαυτό του με το να γεννηθεί άνθρωπος. Να προετοιμαστούμε για την έλευση του Πρίγκιπα της Ειρήνης, κάνοντας πρώτα ειρήνη με τον εαυτό μας, την ψυχή μας, που συχνά αγωνιά χωρίς ελπίδα, ζητώντας στη δυσκολία και τη βοήθεια του Πρίγκιπα, ο οποίος και θα μας δώσει τη δυνατότητα. Μετά να πάμε για ειρήνη στην οικογένεια, όπου συχνά επικρατεί λύπη με πολλές διαφωνίες και έλλειψη ενότητας, και με άλλες οικογένειες, κτίζοντας ενωτικές γέφυρες και κατεδαφίζοντας διαχωριστικά τείχη. Μετά πάμε να κτίσουμε συνθήκες για ειρήνη στον κόσμο, όπου επικρατεί διαχωρισμός και εκμετάλλευση, αρχίζοντας από τη γειτονιά, το σχολείο, την εργασία μας. Προσπαθώντας με ταπεινότητα, μπορούμε να έχουμε και τη βοήθεια του Κυρίου μας..., για να ολοκληρώσουμε το ταξίδι επανερχόμενοι μετά στον εαυτό μας εν ειρήνη...

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΩΝΑΣ

Γιορτάζεται στις 5 Φεβρ. Γεννήθηκε και ασκήτησε στη Συρία. Οι μαθητές του δίδαξαν το Ευαγγέλιο στο Λίβανο



**Ο ΠΑΠΑΣ
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΑΡΩΝΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ**

**ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Πανηγυρίζουν οι Μαρωνίτες**

Με την ευκαιρία της επικείμενης γιορτής του Αγίου Μάρωνα δημοσιεύουμε ένα σχετικό άρθρο που μας απέστειλε ο Μονσινιέρ Σιμόν Φαντούλ, Επίσκοπος Μαρωνιτών Αφρικής. ..



**Γιατί πρέπει να υπάρχει Μαρωνίτης
Επίσκοπος Αφρικής**

Οι πρώτοι Μαρωνίτες έφτασαν στη Σενεγάλη και τη Νότιο Αφρική το 1870

Η Μαρωνιτική Εκκλησία είναι μια Καθολική Ανατολική Εκκλησία που γεννήθηκε το πρώτο μισό του 5^{ου} αιώνα από την επίδραση του τρόπου ζωής του Ασκητή Αγίου Μαρώνη, ο οποίος πέθανε γύρω στο 410. Αυτός είχε ζήσει μια ζωή ασκητικής λατρείας έξω στη ύπαιθρο, έχοντας ως σκεπή τα ερείπια ενός παλιού ειδωλολατρικού ναού, τον οποίο μετέτρεψε σε χώρο χριστιανικής λατρείας, σε μια βουνοκορφή στην πόλη της Αντιόχειας. Από τον Άγιο Μαρώνη έλαβαν το όνομά τους οι Μαρωνίτες... Οι μαθητές του Μαρώνη συμμετείχαν στην οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος το 451 υποστηρίζοντας τη διδασκαλία του Πάπα της Ρώμης σε σχέση με τις δύο φύσεις του Χριστού, ανθρώπινη και θεία... Η Μαρωνιτική Εκκλησία είναι αυτόνομη με ηγέτη τον Πατριάρχη που εδρεύει στο Πκιέρκε του Λιβάνου. Ο νυν Πατριάρχης είναι η Αυτού Μακαριότητα Μπισιάρια Καρδινάλιος Ραΐ. Ο πρώτος πατριάρχης Άγιος Ιωάννης Μαρώνης (συνονόματος του ασκητή Αγίου Μάρωνα) εκλέγηκε το 685 και έκτοτε η αλυσίδα δεν διακόπηκε ποτέ παρά τις άγριες διώξεις ανά τους αιώνες. .. Οι Μαρωνίτες είναι παρόντες σε όλες τις ηπείρους όπου διέφυγαν από αλλεπάλληλους πολέμους και διώξεις από τα μέσα του 19^{ου} αιώνα. Διεθνώς η ιεραρχία της εκκλησίας αποτελείται από 28 περιφέρειες... Η παρουσία Μαρωνιτών στην Αφρική χρονολογείται από το 1870, όταν ο πρώτος Λιβανέζος Μαρωνίτης έφτασε στη Σενεγάλη και στη Νότιο Αφρική. Η πρώτη Μαρωνιτική εκκλησία και ενορία θεμελιώθηκε στο Τζοχάννεσπεργκ το 1905. Στη Δυτική Αφρική (Νιγηρία, Γκάνα, Μπενίν...) άρχισαν να φτάνουν Μαρωνίτες μετά το 1980... Η σημερινή Μαρωνιτική Επαρχία του Ευαγγελισμού περιλαμβάνει 12 ενορίες σε 8 χώρες: 4 στη Νιγηρία, 2 στη Γκάνα, στην Μπενίν 1, στο Τόγκο 1 ενορία, στην Μπουργκίνα Φάσο 1, στο Αίβορου Κόουστ 1, στη Σενεγάλη 1, και στη Λιβερία 1... Η Επαρχία έχει επίσης 6 σχολεία που υπηρετούν τις τοπικές κοινότητες, Λιβανέζους και άλλες εθνικότητες: 2 στο Ντακάρ της Σενεγάλης, 1 στο Αμπιτζάν του Αίβορου Κόουστ, 1 στη Μονρόβια της Λιβερίας, 1 στην Άκκρα της Γκάνας και 1 στο Κουαγκατούγκου του Μπουργκίνα Φάσο... Στο φως αυτών των πληροφοριών, πιστεύω πως είναι φανερό γιατί υπάρχει ανάγκη για μια Επαρχία και ένα Επίσκοπο στην Αφρική. Με τη βοήθεια 11 ιερέων παρέχεται ποιμαντική φροντίδα σε όλους τους Μαρωνίτες πιστούς και παρακολουθείται η εξέλιξη της παρουσίας τους...

**Άγιος ο ιερέας
του Τιτανικού;**

Λίγο πριν το τέλος, κι ενώ η θάλασσα είχε πλημμυρίσει το πλοίο και σκέπαζε ήδη τα πόδια όσων άτυχων επιβατών δεν κατάφεραν να διασωθούν, ο πατέρας Θωμάς συνέχισε να τους εξομολογεί και να προσεύχεται για άφεση των αμαρτιών τους... Ο Τότε Πάπας Πίος ο 10ς αναφέρθηκε στον πατέρα Θωμά ως μάρτυρα της εκκλησίας.

**Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΑΝΕΙ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Ο Πατριάρχης και Καρδινάλιος Μ. Ραΐ μιλώντας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης θείας λειτουργίας, στις 9 Δεκ. 18, προειδοποίησε τις πολιτικές παρατάξεις του Λιβάνου να αρθούν υπεράνω προσωπικών και κομματικών συμφερόντων και να σχηματίσουν νέο υπουργικό συμβούλιο, γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλο την κατολίθωση της οικονομίας... Αυτό καθυστερεί εδώ και πολλούς μήνες.



**ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΤΟΠΟΥΣ**

Εις ανάμνηση της επίσκεψης του Αγίου Φραγκίσκου στη Μέση Ανατολή και στους Αγίους Τόπους, το 1219, που περιέλαβε την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και πιθανότατα και την Κύπρο, η ενορία του Τίμιου Σταυρού Λευκωσίας διοργανώνει προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, στις 3-10 Μαρτίου 2019.
Τηλ. 22662132